

Bescheidenheid is een groot goed



De eerste maand in Oeganda. Een maand met veel eerste keren: de eerste keer een miljoen pinnen, de eerste keer achter op de *boda boda*, de eerste werkdag op kantoor mét stroopwafels en het eerste bezoek aan Kawempe Youth Center.

De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Oeganda ligt met zestien jaar een stuk lager dan in de meeste landen. Oeganda is daarmee na Niger het jongste land ter wereld. Ondanks dat het straatbeeld in hoofdstad Kampala wordt gevormd door ondernemerschap, dienstverlening en *boda boda's* die onderweg zijn, is en blijft de werkloosheid onder jongeren groot.

Kawempe Youth Center biedt jongeren uit de sloppenwijk een veilige plek: een plek waar ze samen kunnen komen om te praten, lezen in de bibliotheek of om een computertraining te volgen. Het zijn – gek genoeg – echter niet de verhalen van de jongeren die de meeste indruk op mij maken, maar de visie en drive van directeur Esther Kyazike en haar omgang met de jeugd.

Directeur Esther is geliefd. Haar geheim? Geef jongeren de ruimte en blijf zelf op de achtergrond. Zo krijgt de nieuwe generatie het zelfvertrouwen om keuzes te maken en kansen te creëren. Het is haar belangeloze inzet, haar netwerk, maar bovenal het businessplan dat het team samen heeft geschreven, die mij doen realiseren dat bescheidenheid een groot goed is.

Met steun van Wilde Ganzen gaat het Kawempe Youth Center zélf lukken om op de lange termijn minder afhankelijk te worden van buitenlandse donoren. Kortom: samen aanpakken en samen doorpakken om zo – uiteindelijk – ook elkaar te kunnen loslaten.

📍 **Imke Straaten is Adviseur projecten bij Wilde Ganzen en woont en werkt een jaar lang in Oeganda. U kunt haar ook volgen via wildeganzen.nl/imke**